

Tour de Gudenå marathon 2014 i kajak

Lørdag den 13. september deltog jeg for 10. gang i Tour de Gudenå i kajak. Dette år var blot anderledes, da løbet denne gang var på 73 km på en dag. Så med en samlet tid på 8.06.56 incl. en halv times pause til overbæring af kajakken og madpakke-spisning i Tange, blev det til ca. 32.000 paddle-tag, hvor man hele tiden ror lidt over sin formåen - det er jo konkurrence :-)

I år havde de arrangeret opsamling af roere og både i Randers, så man ikke havde en bil stående i Silkeborg, når man til aften kom til målet i Randers.

Vi startede på Silkeborg Langsø med en fælles start alle ca. 300 kajakker. Det var et prægtigt skue med så mange både samlet.

Da starten, efter mange advarsler til de mest utålmodige der ikke ville holde sig bag startstregen, endelig gik, blev vandet pisket så meget op, at bølgerne næsten var værre end en dag med blæsevejr på Mariager Fjord.

Selvom jeg lå pænt fremme i feltet før starten, var det svært at komme frem da alle masede på for at komme først afsted. Vi roede en lille 3 km. rundstrækning omkring nogle bøjer før vi skulle ro op ad gudenåen.

Allerede da vi forlod søen, fik vi første "opmuntring" - et stort skilt på den første bro over åen med påskriften "70 km til mål" og efter en tid endnu en bro, men nu med påskriften "67 km til mål" og sådanne skilte dukkede op på alle broer over åen resten af dagen.

Arrangørerne havde lovet os medstrøm på åen, men meteorologerne ville det anderledes, da der bortset fra i øvrigt dejligt vejr, var en pæn modvind HELE vejen. Og da vi kom til Tange sø, var der ikke meget vand i søen, så det lave vand gjorde det heller ikke nemmere at holde fart i båden.

Men efter ca. 34 km roning, kom vi da til Tange værket, hvor vi skulle løfte kajakken ca. 200 meter over land. Her var der mulighed for at få lidt energi-drikke, suppe og frugt, eller at spise den medbragte madpakke.

Da jeg før sommerferien havde roet til Als Odde, vidste jeg at det var vigtigt at tage sig god tid til madpakken for at have energi til resten af turen, samtidig med at bagdelen også trængte til lidt hvile. Samtidig vidste jeg efter denne tur, at der skulle en god skumgummi pude til for ikke at blive helt ødelagt.

Nå, efter en halv times pause, var det op på hesten igen - der var jo endnu 37 km til Randers, og skiltene på broerne blev ved med at komme med besked om hvor nedslående mange km der stadig var tilbage. Endelig kom vi til Bjerringbro, hvor vi de andre år plejede at starte om søndagen, og hvor jeg vidste at der var 34 meget lange kilometer til mål. I år havde vi bare rigtigt mange km på bagen før vi kom hertil, men hjem det skulle den stædige herre jo, så det var bare med at klø på, selvom ryggen og numsen værkede noget efter de mange timer i kajakken.

I Langå var der endnu en mulighed for at komme i land og få forplejninger, men jeg valgte kun at ligge til og spise en medbragt banan og en skive rugbrød, og så bare afsted igen.

Resten af vejen herfra roede jeg om kap med en dygtig roer i en kapkajak, men selvom han roede meget hurtigere end jeg mødtes vi mange gange, fordi han var gået i land på næsten samtlige private bådbroer, for at massere hans ømme bagdel, og hver gang roede jeg fra ham, blot for at blive indhentet igen, inden han igen gik i land og historien gentog sig. Til sidst mødtes vi på vej ind imod mål, hvor vi roede om kap de sidste par hundrede meter. Utroligt at kroppen efter otte timer stadig er stædig nok til at ville vinde denne duel. Men retfærdigvis slog han mig på målstregen med en halv meter, og jeg endte som nr. 86 ud af ca. 150 deltagere, hvilket jeg var ganske godt tilfreds med. De hurtigste både var knap 3 timer hurtigere end mig, men de var også landsholdsroere flere af dem.

Det er en kæmpe forløsning at høre sit navn og klub råbt op på målstregen, som om det var VM man havde deltaget i.

Trods alt en super oplevelse rigere, selvom jeg var ganske øm søndag morgen. Men næste år deltager jeg sikkert igen - så sig til hvis der er nogen der vil med.

Jan Provstgaard